

Gemeenschap

Verdieping gemeentevisie met gespreksvragen

*Het woord **gemeenschap** wordt in de Bijbel gebruikt om de band te beschrijven die we hebben met God, maar ook met elkaar. Als je daar een modern woord voor zou zoeken, komen de woorden 'samen' of 'saamhorig' dicht in de buurt van wat ermee bedoeld wordt.*

Je voelt je verbonden en doet alles samen. Dat geldt:

- a. Voor onze relatie met God – zie 1 Johannes 1:3-4, 1 Korintiërs 1:9, 2 Korintiërs 13:13, 1 Johannes 1:6
- b. Voor onze onderlinge relatie van christenen: Handelingen 2:42, Filippienzen 2:1, 1 Johannes 1:7.

Wat betekent dat voor je houding t.o.v. gemeenteleden, lastige gemeenteleden, gasten, christenen uit andere kerken?



Creatieve verwerkingsopdracht (voor de liefhebbers):

*Vorbereiding: een bak met poppetjes (playmobil of lego). Laat de kring (in groepjes (?)) een beeld neerzetten van de **gemeenschap**. Let goed op welke beeldtaal eruit spreekt: is het plaatje "hecht", "gesloten", "open", welke rol hebben de verschillende groepen binnen de gemeente in het beeld (kinderen, ouderen, jongeren, volwassenen). Leuke optie: neem een foto van het tableau en stuur dat naar de VissenCom met een klein stukje commentaar.*

Visiethema 'gemeenschap'

Door God aan elkaar gegeven

- Door Gods liefde hebben we elkaar van harte lief
- We volgen Jezus en stimuleren elkaar om dichtbij Hem te leven
- We vormen een sterke **gemeenschap** doordat iedereen op God gericht is
- We zorgen in liefde en wijsheid voor elkaar en onze kinderen
- We bouwen aan de onderlinge band
- We voelen ons verbonden met andere christenen en streven naar

Gespreksvragen:

1. Noem met elkaar eens wat dingen op die je van de "geloofsgemeenschap" hebt ontvangen. Zo ontstaat een breed beeld van hoe de **gemeenschap** concreet vorm krijgt. Welke dingen/activiteiten in de gemeente vind je horen bij "gemeenschapsleven"?
2. Gemeenschap is een wisselwerking. Welke dingen heb jij aan de **gemeenschap** te geven. Laat anderen dat voor jou benoemen!
3. Leven in een **gemeenschap** is ook "reëel". Soms is het lastig om "samen één" te zijn. Wat zijn bedreigingen voor onze eenheid in de **gemeenschap**? Hoe kunnen we ons daartegen wapenen.
4. Reageer op de stelling: "Eenheid is wat anders dan eensheid"
5. Reageer op de stelling: "een geloofsgemeenschap is altijd een compromis"
6. Welke keuzes maak jij in jouw toewijding aan de gemeente? Hoe zou je hierin verder willen groeien?
7. De gemeente/de **gemeenschap** heeft ook te maken met omzien naar elkaar. Zijn er leden van de kring niet aanwezig die wel wat aandacht kunnen gebruiken: stuur met de kring een leuke kaart en bid voor deze personen.
8. Tot slot en kleine opiniepeiling: wat vind je van het idee 'Café Rouler': elke eerste zondag van de maand is er geen koffie/ thee in de KJS, maar nodigt iedereen een ander gemeentelid uit - die je nog niet zo goed kent - om bij jou thuis koffie te drinken. Evt. uit te breiden met een culinaire uitdaging van 'iets lekkers' bij de koffie. En als het heel gezellig is, plak je er een gezellige lunch achter aan! Wie doet mee?

