

Dienstbaarheid

Verdieping gemeentevisie met gespreksvragen

Dienstbaarheid heeft te maken met het gebruik van de talenten (niet noodzakelijke alleen de geestelijke gaven) en middelen die ons gegeven zijn. Het heeft ook te maken met onze houding ten opzichte van onze medemensen, gelovig of ongelovig, deel van de Ichthusgemeente of niet.

Dienen kan ook weergegeven worden als 'een knecht zijn'. Een knecht tracht het zijn heer of diens gasten naar de zin te maken, door ongemakken weg te nemen en de ander te verkwikken (voedsel, drank, geriefelijkheid). Een bijbels beeld van de gemeente is "het lichaam" (1Kor12). Daar wordt gesproken over onderlinge afhankelijkheid.



Op welke manier zijn wij afhankelijk van elkaar? Hoe word jij gediend? Hoe dien jij de ander? Help elkaar bij het benoemen van elkaars dienstbaarheid. Het kan verrassende inzichten opleveren. (Creatief: teken een lichaam en schrijf daarin de leden van de kring; geef ook aan op welke wijze jullie elkaar onderling dienen).

Bijbelteksten: Galaten 5:13, Romeinen 15:27, 1 Korintiërs 9:17, Efeziërs 6:7, 1 Petrus 4:10. Ons voorbeeld daarbij is Jezus: Matteüs 20:27,28; Romeinen 15:5 (NBG). Maar ook andere christenen: 1 Korintiërs 4:16, Filippenzen 3:17, 2 Tessalonicenzen 3,7-9. Titus 2:7, 1 Tessalonicenzen 1:7.

Visiethema 'dienstbaarheid'

Samen bouwen

- We zetten ons er voor in dat onze medemens recht wordt gedaan in Gods ogen
- Wij zijn er voor onze naasten die lijden
- We helpen elkaar onze gaven en talenten te ontdekken en ontwikkelen
- We zetten allemaal onze gaven en talenten met vreugde in
- We bieden onze kinderen een aantrekkelijke plek om te groeien
- We inspireren elkaar met creatieve expressie

Gespreksvragen:

1. Welke gaven en talenten kun je dienstbaar maken aan de gemeente?
2. Welke gaven en talenten heb je die je dienstbaar kunt maken via de gemeente aan Culemborg?
3. Op welke terreinen vind je onze gemeente dienstbaar? Op welke terreinen zou onze gemeente dienstbaar moeten zijn?
4. Dienen heeft volgens het stukje tekst ook te maken met "het de ander naar de zin maken". Wat roept dat beeld bij je op?
5. Jezus diende ons als een knecht. Wat heeft dienstbaarheid te maken met het vorige thema (discipelschap)? Wat betekent het "dienstbaar zijn" van Jezus? Wat betekent dat voor ons?
6. Welke keuzes maak jij in jouw toewijding aan medemensen in nood? Hoe zou je hierin verder willen groeien?
7. Wat mag het dienen van anderen je kosten?
8. Wat zijn de valkuilen waarop we moeten letten? Hoe kunnen we elkaar hierin aanmoedigen en ondersteunen?

