

# Bekend maken

Verdieping gemeentevisie met gespreksvragen

*Getuige-zijn heeft te maken met de boodschap die God in de wereld bekend wil maken: de naam van Jezus, in wie God de zonde wegneemt en mensen echt mens laat worden.*



*"Gij zult mijn getuigen zijn"* (Handelingen 1:8)

Dit houdt in, dat we geen theologische dogma's verkondigen, maar getuigen van wat Jezus voor ons heeft gedaan. Hoewel we in het getuigen ongetwijfeld een aantal bijbelse waarheden uitleggen, gaat het er niet om dat we mensen winnen voor onze visie, maar uitdagen om zelf Jezus te ontmoeten.

## Visiethema 'bekend maken'

*In woord en daad het Evangelie verkondigen*

- We kijken met de liefde van Jezus naar mensen om ons heen
- We vertellen van onze vrijheid in Jezus aan ieder die het wil horen
- We bidden trouw voor de mensen die we op ons hart hebben
- We benutten onze gastvrijheid en creativiteit om anderen kennis te laten maken met Jezus
- We laten door onze levenshouding zien in wie we geloven
- We zijn herkenbaar in Culemborg als christenen die shalom brengen
- We vervullen Gods zendingsoopdracht samen

## Gespreksvragen:

1. Jezus zegt dat we "getuige zullen zijn" (Hd1:8). Dat betekent dat je het sowieso bent. Op welke wijze blijkt dat uit je leven.
2. Getuige zijn kan op verschillende manieren. Brainstorm over mogelijke creatieve manieren om getuige te zijn.
3. In het tekstgedeelte wordt getuige zijn tegenover "winnen voor onze visie" gezet. In hoeverre herken je dat? Wat is er nodig om niet in de valkuil te trappen om dogma's te verkondigen.
4. Getuige zijn is vertellen wat Jezus voor ons heeft gedaan. Dat is een persoonlijk verhaal. Probeer dat verhaal eens vorm te geven. Dat kan met woorden, maar het kan ook met een beeld, een gedicht of iets anders. Deel deze persoonlijke verhalen en laat je inspireren door elkaars getuigenissen!
5. Het is ook van belang rekening te houden met wie er naar je luistert. Soms kun je je wat betreft het evangelie alleen maar uitdrukken in bijbelse taal. Probeer met elkaar eens wat hedendaagse beelden of gelijkenissen te bedenken die iets vertellen over het werk van Jezus en voor iedereen herkenbaar zijn.
6. Wat vind jij een aansprekende vorm om 'getuige te zijn' of om als kerk het Evangelie uit te dragen?
7. Opiniepeiling: wat vind je van de suggestie om als gemeente regelmatig stukjes te schrijven in/voor de Culemborgse Courant om de kerken / positief nieuws zichtbaar te maken?

